



ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Ελλάδα, πέρασε δραματικές στιγμές τους τελευταίους μήνες για δύο λόγους: Ο πρώτος

είναι ότι, η πατρίδα μας βρέθηκε με το μεγαλύτερο έλλειμμα στην πρόσφατη ιστορία της. Έλλειμμα στους προϋπολογισμούς της, χρέος πρωτάκουστο, έλλειμμα αξιοπιστίας, έλλειμμα ακόμα και προοπτικής και ελπίδας για το μέλλον μας.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίον βρέθηκε η Ελλάδα στη δίνη, είναι η διεθνής συγκυρία.

Αυτή η κατάσταση δεν θα ανατρέπονταν ούτε με ευχολόγια, ούτε με ξόρκια, ούτε βέβαια με τη ραστώνη της αδράνειας και του φόβου του πολιτικού κόστους. Για να πείσουμε, ήταν επιβεβλημένο να πάρουμε αποφάσεις δύσκολες, για να ανοίξουμε μια νέα προοπτική για την χώρα. Και αυτό κάναμε.

Πρώτη μάχη ήταν να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας ως χώρα. Να πείσουμε ότι εμείς οι Έλληνες ξέρουμε και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Ότι δεν φυγομαχούμε, δεν είμαστε φυγόπονοι, δεν αθετούμε τις υποχρεώσεις μας. Είμαστε υπερήφανοι που αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας για να βγάλουμε τον τόπο από την απίστευτη αυτή περιπέτεια.

Την πρώτη μάχη την κερδίσαμε. Σήμερα, έχουμε θέσει σε ισχύ ένα έκτακτο πρόγραμμα μέτρων, που έχει πείσει και τον πιο δύσπιστο εταίρο μας στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Σήμερα, έχουμε δείξει την αποφασιστικότητά μας και την βούληση μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Σήμερα, έχουμε ανακτήσει την αξιοπιστία μας έναντι όλων. Το βλέπουμε, το ακούμε. Δεν είναι πια η Ελλάδα δακτυλοδεικτούμενη. Δεν είμαστε πια το μαύρο πρόβατο.

Η δεύτερη μάχη είχε να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις διεθνείς αγορές. Χρειαζόμαστε στήριξη, για να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Για να έχουμε την απαραίτητη ηρεμία και σταθερότητα μπροστά μας, ώστε απρόσκοπτα και χωρίς περαιτέρω και αδικαιολόγητη επιβάρυνση να κάνουμε τα μεγάλα βήματα για την χώρα.

Εμείς οι Έλληνες θα τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Δεν είμαστε, ούτε δέχεται κανένας Έλληνας να είναι επαίτης. Δεν μας αρμόζει, δεν είναι στην δική μας ιδιοσυγκρασία, δεν μας χαρακτηρίζει ως Έλληνες. Το έχουμε πει αμέτρητες φορές ότι δεν ζητάμε χρήματα.

Ορισμένα καθοδηγούμενα Μ.Μ.Ε που εξυπηρετούν συγκεκριμένα μεγαλοσυμφέροντα, έφτασαν στο σημείο να δημιουργούν ευφάνταστα σενάρια εξόδου της χώρας μας από το ευρώ. Πρόκειται περί αστείότητας, που μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει.